

Yeryuvarı ve İnsan

İnsanın, üzerinde yaşadığı gökcismi yeryuvarına bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. İnsan kendisininkinin dışındaki gökcisimlerine gitmek yolunda önemli başarılar sağlamıştır ama bu başarılar onun kendi gökcismine giderek daha bağımlı duruma gelmesini önleyememiştir. İnsan bugün de, binlerce yıl önce olduğu gibi, yaşam kavgasını Yeryuvarının zenginliklerinden yararlanarak, onun tehlikeli yönlerinden sakınmaya çalışarak vermektedir.

Bu sıkı bağımlılığa karşın insanların Yeryuvarına görünür ilgileri toplumdun topluma, insandan insana büyük değişiklikler göstermektedir. Kendi üretmeyip sürekli tüketmek peşinde olanların Yeryuvarına yalnızca sömürülecek bir kaynak gözüyle bakmaları doğaldır ama, ekmeğini taştan çıkartmak zorunda olanların kayalara ilgisizlikleri doğal karşılanamaz. Yeryuvarını insanlığın ortak mutluluğu için kullanmak gerektiğine inananlar da onu yakından tanımak, ondan dengeli bir biçimde yararlanmak, onu korumak, onu düzenlemek zorundadırlar.

Gelişmekte olan bir ülke niteliğindeki Türkiye'de de insanlar üzerinde yaşadıkları kara parçasının, ve onun çevresindeki denizler altındaki devamının, yeraltı kaynaklarını aramak, bulmak, işletmek ve geleceği düşünerek bir yandan da Yeryuvarındaki dengeyi korumak zorundadırlar. Yine Türkiye gibi bir ülkedeki insanlar bir yandan ham maddesinden, enerji kaynaklarından yararlanırken bir yandan da Yeryuvarının kendileri için tehlikeli olan depremlerle açığa çıkan enerjisinden korunmak zorundadırlar. Bu yararlanma ve korunma ancak Yeryuvarını yakından tanımakla, ona gereken ilgiyi göstermekle yeterli düzeye ulaşabilecektir.